

Extra informatie | GGZ | Wat zeggen we eigenlijk?

De zingevers: Hoe geef je zin? Hoe bied je troost als er geen antwoorden of oplossingen zijn? Correspondenten Nina Polak en Lex Bohlmeijer gaan in gesprek met zingevers. Geestelijk verzorgers in de ggz, bij de politie, het leger, op straat – overal waar de menselijke ervaring op scherp staat.

<https://decorrespondent.nl/11673/de-zin-van-het-leven-dat-anderen-het-met-je-willen-delen/1869228444614-6f736366>

INTERVIEW PAUL VERHAEGE OVER NORMALITEIT EN ANDERE AFWIJKINGEN

Onze maatschappij legt normen op, zegt psychoanalyticus Paul Verhaeghe, en wie daarvan afwijkt wordt al gauw als ‘ziek’ bestempeld. Dat leidt tot veel onnodig lijden. In zijn essay *Over normaliteit en andere afwijkingen* vraagt Verhaeghe zich af waarom we zo bang zijn voor irrationeel gedrag – en of we niet juist ziek worden van die maatschappelijke normen.

<https://decorrespondent.nl/11634/de-maatschappij-bepaalt-wat-normaal-is-maar-vraagt-psycholoog-paul-verhaeghe-worden-we-niet-juist-ziek-van-die-normen/18629832710412-e077dd21>

ESSAY OVER DE REVOLUTIE IN DE PSYCHIATRIE

Overal gaan strijdbare dokters, patiënten en hulpverleners het gevecht aan met de klassieke psychiatrie, op zoek naar een betere ggz. Ze maken de weg vrij voor een nieuwe manier van kijken naar menselijk leed – waarbij je nooit helemaal beter bent, maar ook nooit helemaal ziek.

<https://decorrespondent.nl/10629/de-revolutie-in-de-psychiatrie-is-begonnen-dit-zijn-de-rebellen/17020499559822-c064448a>
